



Al vele eeuwen staat een houten huis op de hoek van de Grote Markt en de Kapelstraat in Hasselt.

Het frotseerde stormen en oorlogen. Het vithangbord is een baardig mannenhoofd met open mond, waaruit een krachtige arm met zwaard steekt: Het Sweert.

Advankeijk onderscheidde zich dit huis in niets van de andere vak-

gen in de stad. Samen met andere herbergen of afspanningen was ook Het Sweert een boeiende ontmoetingsplaats. Achter het huis stond een schuur: de 'Crantsschure' en op het erf liepen varkens en kippen. Een stalle uit die tijd is nog te zien ①.

In het midden van de zesfende eeuw vande en kreeg de gelaqkramer een nieuwe bestemming.

In de 'Crantsschure' lag zijn timmerhout opgeslagen. Daarmee reed hij meermaals naar de Sint-Quintenskerk om de toren te herstellen.

In het begin van de achtfende eeuw werd Het Sweert een apoteek en dat is tot op heden zo gebleven.

