



Het heeft de Heer behaagd tot  
Zich te roepen, de ziel van Zijn trouwe  
dienares

MEVROUW

**Louisa  
FREDERIX**

WEDUWE VAN DE HEER  
**Hubert HOUBEN**

geboren te Hasselt op 23 september 1904 en er godvruchtig in de Heer overleden in het Virga Jesse-ziekenhuis op 9 maart 1983, voorzien van de genademiddelen van onze moeder de H. Kerk.

Dit melden u:

Jean en Claire Beulen-Houben

Raymond Houben,

haar kinderen

De families Frederix, Houben, Blommen en Achten, haar bloedverwanten

De plechtige Eucharistieviering gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.L.Vrouwkerk te Hasselt, op zaterdag 12 maart 1983 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de kerk (Kapelstraat).

Begroeting in het Funerarium Virga Jesse-ziekenhuis.

Rouwbeklag: Passerelstraat 2-3, 3500 Hasselt.

Familie, vrienden en kennissen, die bij vergetelheid geen doodsbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.

Begr. Jacques, Hasselt - Tel. 011-22.36.00