



Dankbaar aandenken aan

**PASTOOR**

**Albert ROOSEN**

geboren te Hasselt op 19 augustus 1915,  
priester gewijd op 4 mei 1941,  
leraar aan het kleinseminarie Saint-Roch  
van 1941 tot 1949,  
kapelaan te Kiewit van 1949 tot 1951,  
pastoor van de Banneuxwijk in Hasselt  
van 1951 tot 1983,  
overleden te Hasselt op 17 januari 1996.

Met zijn blij enthousiasme, zijn grenzeloze inzet, zijn waardering en dankbaarheid bezielde pastoor Roosen zijn mensen om samen een nieuwe parochie uit te bouwen. Zijn hartelijke goedheid, zijn meeleven met de vreugde en het leed van ieder mens, waren het model van de liefdegemeenschap die hij droomde voor zijn parochie. Hij leefde vanuit Christus voor de anderen.

Met dezelfde toewijding heeft hij, samen met zijn zuster, zijn oude vader verzorgd. Geen uur van de dag of de nacht is het hem te veel of te zwaar geweest ; altijd stond hij klaar.

Zijn laatste levensjaren waren getekend door het kruis. Ook in het lijden is hij één geworden met zijn Hogepriester. Nu mag hij delen in Christus' stralende heerlijkheid en een trouwe voorspreker zijn voor zijn parochie en voor zijn familie.