



Dankbaar aandenken aan

## Pater PLACIED-FRANS TEMPELS

minderbroeder - missionaris

Geboren te Berlaar (Antwerpen 18 februari 1906, in de Orde getreden 17 september 1924, Priester gewijd 15 augustus 1930, overleden te Hasselt 9 oktober 1977.

Men kon nauwelijks vermoeden dat achter de bescheidenheid van deze eenvoudige minderbroeder zulk een geleerde en sterk ontwikkelde persoonlijkheid schuilging.

Pater Placidus, - deze Latijnse kloosternaam betekent : « de Vreedzame », was een goede mens in al de betekenissen van het woord. Zijn jarenlang missiewerk in het vroegere Katanga (Zaire) hadden hem geestelijk en lichamelijk getekend en gelouterd voor heel zijn verder leven. Hij was en bleef de grote natuurvriend die als een andere Franciscus, intens meeleeftde met alles wat moeder aarde hem bood. Hij vond zijn vreugde in Gods grote natuurtempel ginder verre en hier met een sterk verlangen naar bloemen, dieren, licht en zon. Alles wat leefde was hem lief. In feite was hij een belichaming van het Franciscus-Zonnelied.

Maar vooral droeg hij in zijn priesterhart een diepe eerbied voor elke mens. Voor hem bestond er geen onderscheid tusen groten en minderen, kleuren of rassen. Hoe innig heeft hij meegeleefd met zijn neger-mensen en samen met hen gepraat en gezocht naar de diepere levensbron van

ons bestaan : God, die onze Vader is en zijn leven en liefde doorgeeft aan al zijn schepselen. Dat was zijn evangelie, zijn levensbeschouwing, zijn liefdesboodschap die aan de grondslag lag van zijn Bantoe-filosofie en de zo betwiste Jamaa-vernieuwing in Afrika.

Hij was een vreedzaam mens die ervoor huiverde iemand te kwetsen. Het was goed met hem te leven en te spreken. Velen zullen treuren om zijn heengaan. Goede mensen en goede priesters zijn er nooit te veel. Zijn medebroeders kunnen getuigen van zijn hartelijke broederlijkheid, zijn verdraagzaamheid en geduld bij de vele kruisen die hij in de laatste jaren te dragen kreeg. Zijn familieleden die hem met hun beste zorgen en genegenheid hebben omringd verliezen hun broer en lieve nonkel Pater die voor iedereen een goed woord en attentie had.

Rust zacht, goede Pater Placied, ver van uw dierbare zwarte vrienden uit Zaire, dicht bij uw familie en medebroeders, maar nog dicht bij God de Vader die ons zijn leven en liefde mededeelt.

« Zalig de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden ».

De familie Tempels,  
de Minderbroeders van Hasselt  
en Zaire  
danken allen voor uw genegenheid  
en goede zorgen  
en voor uw deelneming en gebed.

Begr. Huis Pierards.

Druk. Vrijens