

De aanwezigheid van **Standaard-Boekhandel** in de Hasseltse binnenstad dateert uit het roemruchte jaar 1968. Toen ging het nog om een bescheiden pand in de Lombardstraat. Via de Aldestraat is Standaard-Boekhandel enkele jaren geleden in de gebouwen van de voormalige bioscoop Cameo in de Demerstraat beland, waardoor hij, wat winkelruimte betreft, veruit Hasselts grootste boekhandel is geworden.

Standaard-Boekhandel Hasselt is één van de 39 filialen en contractzaken die sedert 1920 in Vlaanderen onder deze naam opereren. De allereerste, met name de Brusselse, startte als boekhandel van de gelijknamige krant. De krant was overigens tot aan haar faillissement enkele jaren geleden, nog steeds hoofdaandeelhouder van de hele keten.

Jarenlang heeft Standaard de inplanting van winkels beperkt tot de grotere agglomeraties, maar sedert enkele jaren komen er alsmar meer — weliswaar kleinere — contractzaken in zogenaamde provinciesteden. Voor wat Limburg betreft, is er nu bijvoorbeeld ook een Standaard-Boekhandel in Tongeren, terwijl voor 1986 een vestiging in Bree op het programma staat.

Het profiel van de Hasseltse Standaard-Boekhandel is hetzelfde als dat van de overige vestigingen elders in Vlaanderen: een ruime algemene boekhandel met daarbij een aantal goed uitgebouwde afdelingen. In Hasselt zijn dat de afdelingen strips, jeugdliteratuur, wetenschappen en hobbyboeken. Schoolboeken vormen een belangrijk deel van de omzet — zowat één derde —, maar ook aan bibliotheken worden nogal wat boeken gesle-

Standaard-Boekhandel :

dubbele optie

Onze betrachting is, aldus **Walter Vanroy**, co-directeur van het Hasseltse filiaal, behalve vlot verkopende ook kwalitatief goede boeken aan te bieden. Dat is een dubbele optie, maar met personeel dat bereid is zich in een bepaald vakgebied te specialiseren, is dat toch wel een haalbare kaart.

Een bijzonderheid voor het Hasseltse filiaal is wel dat er een platenzaak en een boekenclub in ondergebracht zijn: de platenzaak als een zelfstandige onderneming, de boekenclub omdat ze tot hetzelfde concern als de boekhandelketen behoort. Een samenwerking tot ieders tevredenheid overigens, merkt de heer Vanroy op. Een nieuwe ontwikkeling in alle Standaard-Boekhandels is de verkoop van computers. Of: hoe je de vijand te lijf gaat door hem zelf in huis te halen.

Gevraagd naar de eigenheid van zijn cliënteel, moet Walter Vanroy het antwoord schuldig blijven: «Wij zijn een uitgesproken algemene boekhandel waar zowel universiteitsprofessoren als jeugdige stripliefhebbers over de vloer komen.

Zo vind ik het al even moeilijk om uitspraken te doen over het koopgedrag van de Limburgers. Er zullen zeker verschillen zijn in koopgedrag tussen bijvoorbeeld de Limburgers en de Oostvlamingen, maar er zijn ook heelwat factoren die dat beïnvloeden. Neem nu het prachtig uitgebouwde net van bibliotheken in onze provincie: misschien beïnvloedt dat ook wel de verkoop, in positieve of in negatieve zin, wie zal dat zeggen? Wat ik echter uit de verkoop van zuiver literaire werken wel kan concluderen, is dat onze provincie op dat vlak, ondanks de pessimistische of denigrerende uitlatingen terzake, toch niet zo'n woestijn is als sommigen wel willen doen geloven».

V.D.