

## Kolonel Dusart

Tijdens de verdediging van de forten van Luik in 1914 kreeg het 11<sup>de</sup> Linieregiment de vuurdoop. Om de onervaren soldaten een hart onder de riem te steken tijdens de bijzondere tumultueuze nacht van 5 op 6 augustus 1914 begaven drie officieren zich tot helemaal vooraan. Het waren de regimentsbevelhebber, kolonel Dusart, kapitein-commandant Desomblaux, adjunct op de Staf, en luitenant –vaandeldrager van het 11<sup>de</sup> Linie Noterman. Het werd voorgesteld als heldhaftig maar dat was volstrekt onverantwoord. Dusart met zijn imposante snor werd al snel door een kogel dodelijk getroffen. Desomblaux verdween in het strijdgewoel. Het regiment werd in zijn bevelsstructuur zwaar toegetakeld.



*Détail des noms pour les 170 héros tombés pour la patrie en août 1914. (Photo F. De Look)*



Kapt. RENNOIR gevallen TIJDENS DE AANVAL op het kerkhof van Rhees.



Grafmonument van Kol Dusart en 169 manschappen van het 11<sup>de</sup> Li te Rhees (Herstal).

Henri Polus

**Bronnen:** -Luc Vandeweyer en anderen, Hasselt en zijn soldaten, Het militaire leven in Hasselt van 1830 tot vandaag, 2006, 2006 Hasselts stadsbestuur de Erfgoedcel, 68 blz..  
-Internet over Kol Dusart.