



De nacht loopt ten einde...
de dageraad breekt aan.

Na een toegewijd en liefdevol leven is van ons heengegaan
MEVROUW

Emma BRENDEL

WEDUWE VAN DE HEER

Gustaaf BECKS

lid van de K.A.V., de bond van de gepensioneerden en meerdere
godvruchtige genootschappen,

geboren te Kuringen op 30 maart 1896 en overleden te Hasselt in
het Virga Jesseziekenhuis op 11 januari 1978, gesterkt door de H.
Sakramenten van de Zieken en de Pauselijke Zegen in Articulo Mor-
tis.

Dit melden U :

François en Filomene BECKS-LAMBRECHTS,

kinderen en kleinkinderen,

Jan en Eveline STULENS-BECKS,

kinderen en kleinkinderen,

Ghislaine BECKS-DROOGMANS, kinderen en kleinkinderen,

Gabie LEMKENS-BECKS, kinderen en kleinkinderen,

Felix BECKS,

haar schoonbroer;

Jeanne POLUS,

haar trouwe huishoudster;

De families **BRENDEL, BECKS, SCHUERMANS** en
SMEISTERS.

Uw aanwezigheid bij de plechtige Eucharistieviering met uit-
vaart en bijzetting in het familiegraf, op zaterdag 14 januari 1978 te
10u.30 in de parochiekerk St.-Gertrudis van Kuringen, zal voor de
familie een steun betekenen.

Samenkomst aan het rouwuis vanaf 9u.30, Demerstraat 5 te
Kuringen.

Rouwbeklag : Demerstraat 5, 3511 Kuringen; Gaarveldstraat 56,
3500 Hasselt; Galgenbergstraat 31, 3511 Kuringen; Demerstraat 1,
3511 Kuringen.

Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen
doodsbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.

Begr. Jamart, Kuringen, tel. 25.20.83.

8-290-2000