



Bid voor de Ziel van wijlen

†

De Heer

Pierre VANSTRAELEN

weduwnaar van Mevrouw

Bertha TEMPELS

geboren te Hasselt, op 16 november 1879
en er godvruchtig overleden op 7 september
1972, in het Virga Jesseziekenhuis, voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden en
van de Pauselijke Zegen in « Articulo Mor-
tis ».

Wel beseffend dat zijn samenzijn met ons
ééns eindigen moest, is hij, in zijn drieën-
negentigste levensjaar, in volkomen overgave
aan de Wil van zijn Schepper, zacht en
stil, terug naar de Heer gegaan.

Hij was eenvoudig en goed, rechtschepen,
wijs zoals maar een ervaringen-rijk man dat
zijn kan.

Hij hield van het leven en had kinderen
lief: vooral zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind waren voor hem hét voor-
werp van aandacht en zorg. Hij hield van
wie jong was in een altijd herontdekken van
zichzelf.

Hij was de vriend van eenieder omdat hijzelf
ook ieders vriend wilde zijn; opgewekt en
hartelijk was hij voor al wie hij ontmoette.

Een troost voor ons is het, te weten dat
Bompa de gaven van zijn rijkgevuld en
langdurig leven steeds met vriendelijke dank-
baarheid heeft beseft en gewaardeerd.

In die geest blijven wij hem in onze gebeden
gedenken.



Dhr en Mevr. André Cox-Vanstraelen,
kinderen en kleinkind:

De families Vanstraelen, Tempels,
Cornelissen en Opsommer

danken u voor uw gebed
en blijken van deelneming.