



'n Stralende ster... uitgedoofd
'n klaterende waterval... opgedroogd



*Herinner u niet
mijn zware droeve dagen
maar wel mijn leven in de zon
hoe ik was toen ik nog alles kon
zo graag was ik nog bij jullie gebleven*

Om voor eeuwig in Gods liefde
te verblijven, ging van ons heen

MEVROUW

**Jenny
HOEBEN**

ECHTGENOTE VAN DE HEER
Lucien BALDEWIJNS

geboren te Overpelt op 24 september 1925 en godvruchtig in de Heer overleden te Hasselt, op 8 januari 1995.

Dit melden U met droefheid:

Lucien BALDEWIJNS

haar echtgenoot

Marcel BALDEWIJNS

haar zoon

Jacky en Julia HOEBEN-MONTEN, kinderen en kleinkinderen

† Alfons en Marie-Louise BALDEWIJNS-ROSIUS en kinderen

Jos en Elza BALDEWIJNS-WITTERS, kinderen en kleinkinderen

haar broer, schoonbroer, schoonzusters, neven en nichten

De families HOEBEN, BALDEWIJNS, MEUS en VAN de WEYER

Met dank aan haar huisdokter en specialist, het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis en het Virga Jesse Ziekenhuis, familiehelp, maatschappelijk werker C.M., buren en vrienden voor hun professionele en morele steun.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder op de stedelijke begraafplaats Kruisveld, zal plaatshebben in de Sint-Quintinskathedraal te Hasselt op zaterdag 14 januari 1995 om 10.30 uur.

Samenkomst en een laatste groet in de kathedraal (ingang Fruitmarkt), vanaf 10 uur.

Begroeting: Funerarium Pierards, Kempische Steenweg 195-197, Hasselt, woensdag en donderdag van 19 tot 20 uur en vrijdag na de gebedswake.

Eucharistieviering en gebedswake in de O.-L.-Vrouwekerk (Kapelstraat), vrijdag om 17.10 uur.

Rouwbeklag: Kempische Steenweg 81/4, 3500 Hasselt
Pater Lievenslaan 7/1, 3010 Kessel-Lo

Familie, vrienden en kennissen, die bij vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als dusdanig te beschouwen.

Begr. Pierards, Hasselt, tel. 011/21.24.40

*31.30.00170.2000 190