

Het heeft de Heer behaagd tot
zich te roepen de ziel van zijn
trouwe dienaar

**ZEER EERWAARDE HEER
Guillaume - Marie - Hubert**

QUINTIENS

PASTOOR TE WIMMERTINGEN

Geboren te Hasselt, de 19 Fe-
bruari 1894 en godvruchtig in de
Heer overleden in de Salvator -
Kliniek te Hasselt, de 28 Juni
1953, voorzien van de laatste H.H.,
Sacramenten en Apostolische Ze-
gen.

De plechtige lijkdienst, gevolgd
van de begrafenis, waartoe Ued
wordt uitgenodigd, zal plaats heb-
ben in de parochiekerk van Wim-
mertingen, op Donderdag 2 Juli
1953 te 11 uur.

Vergadering op de pastorij te
10.45 uur.

Vrienden en kennissen die bij
vergetelheid geen doodberichten
mochten ontvangen, gelieven dit
als dusdanig te beschouwen.