



Zacht en rustig, zoals hij geleefd heeft, is van ons heengegaan

DE HEER

Robert MISSOTTEN

*Dokter in de geneeskunde – Oogheekundige
Officier in de Kroonorde
Vereerd met verschillende eretekens,*

geboren te Veulen op 6 april 1900 en godvruchtig in familiekring overleden te Hasselt op 26 juni 1987, gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Dit melden U met diepe droefheid :

Mevrouw Robert MISSOTTEN-WYGAERTS zijn echtgenote

De Heer en Mevrouw Luc MISSOTTEN-VERHAMME en kinderen

De Heer en Mevrouw Emiel RUPPOL-MISSOTTEN en kinderen

De Heer en Mevrouw Jos RULAND-MISSOTTEN en kinderen

De Heer en Mevrouw Georges HAEGEMAN-MISSOTTEN, kinderen en kleinkinderen

De Heer en Mevrouw Antoon MISSOTTEN-VEREecken en kinderen

De Heer en Mevrouw Robert MISSOTTEN-CLAUS en kinderen

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De Heer en Mevrouw Lucien MISSOTTEN-THEWYS

De Heer Xavier WYGAERTS

zijn broer, schoonbroer en schoonzuster

Zijn neven en nichten

De families MISSOTTEN, WYGAERTS, CORDIE en BAERTS

Zijn verplegend personeel.

Gelovend in de verrijzenis, willen wij, biddend rondom hem, voorlopig afscheid nemen tijdens de eucharistieviering in de Sint-Quintinus-kathedraal te Hasselt (Vismarkt) op woensdag 1 juli 1987 om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst aan het rouwhuis vanaf 9.30 uur : Kapelstraat 40, 3500 Hasselt

Begroeting in het rouwhuis, iedere dag van 19 tot 20 uur.

Er is een autobus voorzien aan de kerk.

Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.

Begr. J. Pierards, Hasselt. Tel. 011-21.24.40